

De Goudvès.

**Ich drej mien rundje,
Mit aoepe mundje.
Mieë hób ich neet te doon,
Sinds ich hie woon.**



**Lènks óm, rechts óm,
Waat stóm!**

**Det kèn ich opperbès,
Want ich bön 'ne goudvès.
Mer...'t is neet allemaol goud waat d'r blinktj.
En 't water?.... Det stinktj!**

**Ich zèk taege michzelf: "Kóm,
Ich gaon nog mer èns lènks óm."
Door mit miene stert te zwejje,
Lik ich hie get rón dj te drejje.**

**Lènks óm, rechts óm,
Waat stóm!**



**Mit hun platte naas,
Taege 't glaas,
Mich beloere.
Det kan sóms oere doere.**

**Van dae flawwe kul,
Waer ich hardstikke dul.
Ich vervael mich doad,
Mer nemes zuutj miene noad.**

**Lènks óm, rechs óm,
Waat stóm!**



**Ich klets neet oet miene nek,
Mer hie waer ich knettergek.
Alweer 'n rundje róndj die plantj,
Och God, ich maak mich nog van kantj.**

**Lènks óm, rechs óm,
Waat stóm!**

**Haoltj mich oet dit róndj geval,
Väör ich van mien stekske val.
Ich wil trök nao de viever, tösse de maedjes,
En al die lekker rukendje blaedjes.**

**Tösse die leuke wiever,
Achter in de viever,
Dao liktj mien laeve,
Al is 't mer väör aeve!.**

Pitje vanne Meister.
